

Aan mevrouwe C. Brouerius van Nidek, geb. Leinweber, den 31^{de} augustus 1851

Door J.J. Cremer.

Verjaardagsgedicht voor zijn schoonmoeder, de stiefmoeder van zijn vrouw Johannette Louise Brouerius van Nidek.

Aan mevrouwe

C Brouérius van Nidek

Geb: Leinweber.

den 31^{de} augustus 1851.

-

Ik wil mijn lier tot vreugde stemmen,
En tokk'len haar een blijden toon;
Wat elders ook de vreugd moog stremmen
Hier is deez dag, voor allen schoon.
Wij vieren feest met blijde klanken
En brengen gode dank en lof,
Wij hebben reên den heer te danken
Wij hebben waren juichensstof.
Wij zijn verheugd en storten beden
Voor 't heil der vrouw wier feest het is.
Al is een traan haar oog ontgleden,
Die traan tuigt dank erkentenis.
O! heil! Zij haar der eedle vrouwe
Die huis'lijk stil haar deugden toont
God spare, tranen haar van rouwe
Hij schenke, 't heil, dat godsvrucht kroont.
En zoo bij 't klimmen harer jaren,
De last des levens wordt verzwaard,
God geve, kalm haar dan te staren
Op 't leven, dat haar wacht ná d'aard.

-

Aan Mevrouw
 C. Pronovius van Nidek
 geb: Leinreber.
 den 31^{te} Augustus 1851.

Ik wil mijn lieftot vreugde stemmen,
 En tokkelen haar een blijden toon,
 Wat elders ook de vreugd moog stemmen,
 Hier is dees dag, voor allen schoon,
 Wij vieren feest met blijde klanken,
 En brengen Gode dank en lof,
 Wij hebben reën den Heer te danken,
 Wij hebben ware juichensstof.
 Wij zyn verheugd, en storten beden
 Voor 't heil der vrouw wier feest het is
 Al is een traan haar oog ontgleden,
 Die traan trigt dank erkentenis

O! heil! zij haar der eedle vrouwe
Die huis'lijk stil haar deugd den toon
God spare, tranen haar van rouwe
Nij schenke, 't heil, dat Gods vrucht kroont
En zoo bij 't klimmen haer jaren,
De last des levens wordt versmaad,
God geve, kalm haar dan te staren
Op 't leuen, dat haar wacht ná'd'aard

Laatst bijgewerkt: 22 december 2018

www.jacobcremer.nl