

Aan mijne lieve vrouw den 17^{de} mei 1855 – door J.J. Cremer

'k zeide U lieve, beste vrouw;
“'k heb deez dag geen dicht.”
En te houden wat men zegt,
Is eens ieders pligt;
Doch, het kon er toch niet door,
Zoo 'k U niet een vonk,
Van de rijmzucht die m'omzeeft,
Met een wenschje schonk.
Dierbre, lieve, beste vrouw,
Haast drie jaren, mijn,
Zou 'k daar gij uw jaarfeest viert,
Niet gelukkig zijn..?
Niet gelukkig daar ge flink
En tevreden ziet,
En door Godes gunst deez dag
Zoo veel goeds geniet,
Vader klemde U vast aan 't hart
Wenschen bragt hij meê;
't stemt U lieve, beste schat,
Zeker wel te vree.
't Blij vooruitzigt dat mij streelt
Stemt ook U tot vreugd;
'k weet, dat gij mij binnenkort
Met een spruit verheugt. *)
Vrouwtje! Ja, gelukkig nu.
Blijf het lang met mij,
Houd ook die U dierbaar zijn
Lang aan uwe zij!
't Lieve kind, nog in uw schoot,

Siere dra uw borst.

'k weet, dat g'om den moedernaam

Willig smarte torscht,

God! Hij schenke U door Zijn magt,

Blijdschap! Zaligheid!

O! dan juicht uw vader wis,

Ik. Vol dankbaarheid.

*) Hun dochter Louise Alexandrine Cremer zou ruim een maand later op 20 juni 1855 in Loenen aan de Vecht geboren worden. Louise stierf op 28 maart 1945 te Velp.

Het handschrift van dit gelegenheidsgedicht is eigendom van de Koninklijke bibliotheek in Den Haag.

Aan mijnne lieve Vrouw.
Den 17^{den} Mei 1855.

Ik Leide U lieve, beste Vrouw;
"Ik stel deze dag geen dicht,"
En te houden wat men zegt,
Is eens ieders pligt,
Doch, het kon er toch niet door,
Zoo ik U niet ten ponde,
Van de rymreuk die m'omsmeeft,
Met een menschje Schont.
Dierbe, lieve, beste Vrouw.
Haast drie jaren, mijn,
Zou ik daar gij uw jaarsest viert,
Niet gelukkig zijn...?
Niet gelukkig daar geflint,
En tevreden Ziet,
En door Godes gunst deze dag
Zoo veel gueds geniet,
Nader klemde U vast aan 't hart
Menschen bragt hij mee;

Ik stemt u lieve, beste schat
Leke wel te vree.
Ik Blij vooruitzigt dat mij steeds
Stemt ook u tot vreugd;
Ik weet, dat gij mij binnenkort
Met een spruit verheugt.
Frouwtje! ja, gelukkig nu,
Blijf het lang met mij,
Houd ook die u dierbaars
Lang aan uwe zij!
Ik Lieve kind, nog in uw schoot,
Lieve dra uw borst,
Ik weet, dat g'om den moederom
Willig smarte torscht;
God! Hij schenke u doordijns magt
Blijdschap! Zaligheid!
O! dan juicht uw vader mis
Ik . . . vol dankbaarheid