

Aan mijnen geliefden vader den 21sten februarij 1848

Een schoone dag brak aan,

Een dag vol zaligheden:

Een minnend oudrenpaar,

Gelukkig en tevreden,

Aanschouwden toen een knaap

Dien God hun had gegeven

Als laatste en schoone spruit,

Van 't echtelijke leven.

Deez zoon werd groot en kloek

Bemind van zijne wagen,

Had voorspoed en geluk

Maar rampen ook te dragen.

Veel uren droeg en bang

Zijn door hem doorgebracht,

Veel zorgen drukten hem

Bij dag en ook bij nacht. -

7
Aan mijnen geliefden Vader
den 21^{sten} Februarij 1848.

—
Een schoone dag brak aan,
Een dag vol zaligheden:
Een minnend oudronpaar,
Gelukkig en tereden,
Wanschouerden toen een knaap
Dien God hun had gegeven
Als laatste en schoone spruit,
Van 't eektelijke leven.

Deez zoon werd groot en kloeck
Bemind van zijne magen,
Had voorspoed en geluk
Maar rampen ook te dragen
Veel uren droer' en bang
Zijn door hem doorgebracht,
Veel zorgen drukten hem
Bij dag en ook by nacht. —