

Bij 't wiegjen. Een ongepubliceerd gedicht van J.J. Cremer uit juli 1855.

Handschrift in de Koninklijke bibliotheek.

Cremer schreef dit gedicht voor zijn vrouw naar aanleiding van de geboorte van dochter Louise Alexandrine Cremer op 20 juni 1855. In 1853 stierf 14 dagen na de geboorte hun eerste dochter Louise Cremer (1853). Louise Alexandrine stierf in 1945 op hoge leeftijd in Velp.

Bij 't wiegjen.

Sla 't wiegekleed open

Mijn dierbaarste vrouw

Het leeft weer daarbinnen....

Geen traan meer van rouw

Ja, werp vrij uw blikken

Vol teederen min,

In 't ijzeren wiegjen

Uw kind leeft erin.

-

Zeg baart nog dat weerzien

Van 't wiegjen u pijn.

Van 't wiegjen waar 't kind sliep

Dat zalig moest zijn.

Waar 't kindje dat God schonk.

Zoo bleek lag en kil.

Zeg vrouw maakt de herinnering

Nog droeve u en stil?

-

Ja, 't wiegekleed open

Mijn dierbaarste vrouw.

Daarachter toch spreekt het

Van liefde en Gods trouw.

Een engeltjen nam hij

Een kind schonk hij weer

Sla 't wiegekleed open

En roem in uw Heer.

-

Sla 't wiegekleed open.

Hoor! 't wichtjen dat krijt,

Zijt moeder geheel nu

God heeft u verblijd;

De bronnen des levens

Voor 't kindjen zijn mild,

Kom 't wiegekleed open

Haar kreetjens gestild!

-

Kom 't wiegekleed open,

Mijn dankbaarste vrouw,

God wisselde in vreugde

De bitterste rouw.

Neem 't kindje in uw armen,

't is God die u geeft:

een engeltjen zalig,

Een kindjen dat leeft.

L.a.d.V. julij 55

J.J. Cremer

1
Bij 't wiegjen.

Pla 't wiegkled open
Mijn diebaarste vrouwt
Het leeft meer daarbinnen...
Geen traan meer van rouw!
Ja, weep nog niet blidlyk
Val teeder in.
In 't yelen wiegjen
Mijn kind leeft er in.

Leg haast nog dat wancien
Vas 't wiegjen in 't y.
Van 't wiegjen wien 't kind sleep
Dat zal hij maect dy.
Haar 't kindje dat god schouk.
Loo bleek lag in 't
Leg nauw maekt de 'orenising
Nog deesse w as stel?

Ja, 't wiegkled open
Mijn diebaarste vrouwt.
Daar achter loek sprukt het
Vas liefde en gods trouw.
Een engeltye nam Hij
Een kind schouk Hij meer
Pla 't wiegkled open
En raem in 't Heer.

La 't wiegkleeed open.
Haar! 't wieshtjen dat krypt,
Zijt moeder geheel nu
God heeft u verblijd;
De bronnen des levens
voor 't kindjes Zips mit,
Kom 't wiegkleeed open
Haar ~~weetens~~ gesteld!

Kom 't wiegkleeed open,
Mijn dierbaarste vrouw,
Juel wiefelde in vengte
De bitterste rouw.

Neem 't kindje in uw armen,
't Is God die u geeft:
En engeltes zalig,
En kindjes dat leeft.

L. a. v. July 55.



J. J. Cremer.