

Brief aan H.J. Schimmel 6 december 1856

In bezit van het Literatuurmuseum

WelEdelen Heer!

Door de spreekbeurten welke ik in de laatste dagen te vervullen had is mijn schets voor Nederland blijven liggen- nog onvoltooid. Binnen één, twee dagen hoop ik jaar te voltooien woensdag e.k. (zoo niet eerder / zal zij aan 't adres van den Heer Lomans worden afgezonden.

Hiermede geloof ik aan uw verlangen te hebben voldaan en noem mij met achting

WelEdele Heer!

UWDWD

JJ Cremer

In kaart

6 Dec 56.

Weldiden Heer!

Door de spraakbeurteny welke ik in
de laatste dagen te vervullen had is
myne schets voor Nederland blysclyp-
tig onvultoid. Binnen één, twee dagen
duyft ik haw te vultuyen. Woensdag e. k.
(zoos niet eerder) zal zijlant padres van des
Heer Somers wordes offerunden.

Heer mede geloof ik aan wat verlanges
te hebben voldaan en neem my met
acting Meldde Heer!

Waarst
6 Dec 56.

W. H. V.
3
W. H. V.
W. H. V.



Den Weldeken Heere
den Heere H. J. Schimmel
Amsterdam.

