

**Joapik Peter van Huunse op de zilvere brull'ft van d'n dommenei van Randik –
J.J. Cremer**

Geschreven in augustus 1854.

Handschrift door de Koninklijke bibliotheek in 1952 gekocht van Antiquariaat Gijsbers en Van Loon te Arnhem (cat. 84, nr. 18). 2 fol. Aanvraagnummer: KW 134 B 11 / 90. Aanvraagnummer: KW CREM 8.

1e druk in: Almanak voor de Hollandsche geestigen voor het jaar 1855. Schoonhoven : S.E. van Nooten, 1854. p. 38-45.

2e druk in: De luimige zangster. Amsterdam : K.D. Schadd, 1866. p. 45-51.

3e druk in: Gedichtjes. Amsterdam : G.L. Funke, 1874.

4e druk in: Het orgel : gedichtjes, gelegenheidsstukken. - Amsterdam : Noothoven van Goor, 1881. Romantische werken no. 14. p. 236-243

5e druk: Arnhem - Nijmegen : Gebr. E. G. & M. Cohen, 1883. p. 79-92.

6e druk: Arnhem - Nijmegen : Gebr. E. G. & M. Cohen, 1888. 3e druk.

7e druk in: Emma Berthold en Boer en edelman. Leiden: A.W. Sijthoff, ca. 1890. 2e druk. p. 246-254. Vijftig-cents-editie, no. 23.

Vanaf de 2^e druk is de titel van het gedicht iets aangepast: Joapik Peter van Huunsen op de zulveren brulleft van den dommenei van Randik.

Almanak

JOAPIK PETER VAN HUUNSE

VOOR HOLLANDSCHE

OP DE

B L I J G E E S T I G E N .

ZILVERE BRULL'FT VAN D'N DOMMENEI VAN RANDIK *).

VOOR HET JAAR

1855.

MET PLATEN.

Nieuwe Serie. Negende Jaargang.



TE SCHOONHOVEN, BIJ

S. E. VAN NOOTEN.

De predikant van *Randik* vierde in Oogstmaand des jaren 18.. met zijne beminde gade de zilveren bruiloft. Reeds vroeg in den morgen wapperden de vlaggen van het pastorie-gebouw, en na een hartelijken ontvangst van betrekkingen of vrienden, reden de feestvierende echtelieden met hunne gasten in luchtige rijtuigen, met vlugge paarden bespannen, naar den zoogenaamden « Berg. »

Dáár, in de schoone natuur en later aan den welvoorzien en sierlijk getooiden disch, genoot men de gepaste vreugde, welke men zich had voorgesteld; en menig hartelijk dichtstuk of roerend feestlied, met accompagnement van een goed orkest, verhoogde de blijde stemming van den dag.

Het zal zoo omtrent negen ure in den avond zijn geweest, dat een man in een blaauw linnen kiel gekleed, met een pijpje in den mond, de versierde feestzaal binnen stapte, doch aldra door een

*) Over-Betuwsche tongval.

De Luimige zangster 1866:

JOAPIK PETER VAN HUUNSEN.

OP DE

ZULVEREN BRULLEFT VAN DEN DOMMENEI VAN BANDIK. (1)

(Gelegenheids-stukje.)

De predikant van *Bandik* vierde in Oogstmaand des jaren 18.. met zijn beminde gade de zilveren bruiloft. Reeds vroeg in den morgen wapperden de vlaggen van het pastorie-gebouw, en na een hartelijke ontvangst van betrekkingen of vrienden, reden de feestvierende echtelieden met hunne gasten, in luchtige rijtuigen met vlugge paarden bespannen, naar den zoogenaamden „Berg.”

Dáár, in de schoone natuur en later aan den welvoorzien en sierlijk getooiden disch, genoot men de gepaste vreugde welke men zich had voorgesteld, en, menig hartelijk dichtstuk of roerend feestlied, met accompagnement van een goed orkest, verhoogde de blijde stemming van den dag.

Het zal zoo omtrent negen ure in den avond zijn geweest, toen een man in een blaauw linnen kiel en met een pijpje in den mond, de versierde eetzaal binnen stapte, doch aldra door een der tafelbedienden met de woorden: „Hola! vrindje, je hoort hier niet,” werd tegengehouden. De man met den kiel liet zich echter niet afschrikken, maar zag, na zich uit de handen van den knecht te hebben losgewerkt, verbluft over de

(1) Over-Betuwsche tongval.