

Aan mijne waarde schoonmoeder C Br van Nidek geb: Leinweber den 31sten Augustus 1853 – door J.J. Cremer.

Gericht aan Charlotte Sophie Brouerius van Nidek – leinweber (1787-1870) ter gelegenheid van haar 66^e verjaardag op 1 september. Charlotte was de tweede vrouw van Johannes Brouerius van Nidek, en was de stiefmoeder van Cremer's vrouw Johannette Louise.

Handschrift in de Koninklijke bibliotheek.

Aan mijne waarde schoonmoeder C Br van Nidek geb. Leinweber den 31sten Augustus 1853.

Schoon geen bloemfestoenen pralen
Schoon geen feestgeruisch hier klinkt.
En men niet met feestpokalen,
Lustig 't heil en zegen drinkt,
Schoon Augustus laatste zonne,
Treurend' zich ter ruste spoedt,
Om in wijnmaands arm te ontwaken,
Met vernieuwden kleur en gloed;
Schoon het mórgen feest zal wezen
Driewerf feest , zoo God het wil,
Toch zal ik deez' dag niet zwijgen,
Op deez dag zoo ned'rig stil;
Neen, ik zal den toon niet dempen,
Die in 't zwakke speeltuig trilt;
Maar dien zonder schroom doen klinken
Waarom ook dien toon gestilt.

-

Vrouwe van mijn tweeden vader.
Tweede moeder mijner vrouw,
'k voel mij ook aan U verbonden,
Na den knoop der liefde en trouw
Schoon mij de eed van trouw mogt schenken
Eene gade lief en teer.

Toch ontving ik met die dierbre
Nog een tal verwanten meer:
Onder hen zijt gij er eene
Moeder, die ik hoog waardeer,
Daar ik telkens meer uw zachtheid,
En uw waarde kennen leer
Véél, Véél hebt gij ondervonden.
Sints u de eerste kreet ontvloodt.
Maar steeds hebt gij stil gedronken
Wat de Heer te drinken boodt;
Zoetheid, smaakt het gij met danken
Zuurheid, zonder droev' geklag,
En dan hadt gij 't meest uw vreugde
Als uw oog slechts vrede zag.
Vrede! Ja, dat is mijn bede,
Vrede zij uw verder deel;
Vrede alleen aan 's dierbren zijde,
Want ik weet: gij wenscht niet veel.
Doch een bée nog rest mij heden,
't is geen vuige eigenbaat:
Schenk ons meer nog uwe liefde,
Die ons naauw aan 't harte gaat.
Tweede Moeder mijner lieve,
Tweede Moeder ook van mij
Och blijf ons als tweede Moeder,
Ons in liefde en trouw nabij?
Leidet gij reeds de eerste schreden;
Van mijn dierbre echtvriendin,
O! schenk haar die U regt lief heeft
Ook als mij uw wedermin.
Sterker worde op dezen feestdag,

Stil en ned'rig als hij is,
Dan de band ineengestregeld;
Vaster nog, en meer gewis.
Blijf dan waarde tweede Moeder
Lang nog door Gods gunst op aard;
Tot zijn Zoon u op zal roepen:
Naar de plaats voor u bewaard.

=

Aan mijne Waarde Schoonmoeder
C. B. van Nidder p. l. Linnelus
den 31^{ten} Augustus 1852.

Schoon geen bloomfeestoren pralen
Schoon geen feestgebruik hier klinkt,
Da men niet met feestpokalen
Lustig Theil en Regon drinkt,
Schoon Augustus laatst zonne,
Freund' zint ter rust spaect,
Om in Wijnmaands arm te ontwicken
Het vernieuwen kleud en glou;
Schoon het morgen feest zal wien
Duerwef feest, zoo God het wil,
Toch zal ik deer dag niet zuygen.
Op deer dag zoo nedrig stel;
Neen, ik zal den loon niet deagen

Die in 't zwakke speeltuig trekt,
Maar dien zonder schroom doen klinken,
Waarom ook dien hooren gestelt.

Vrouwe van mijn tweeden vader,
Tweede moeder mijner vrouw,
't Vael mij ook aan U verbonden,
Na den knoop der liefde en trouw
Schoon mij de eed van trouw moogt schenken,
Eene gade liep en leer
Toch ontving ik met die dierbre
Nog een taal verranten meer.
Onder hen zyt gy er eene
Moeder, die ik hoog waardeer,
Daar ik telkens meer een zachtheid,
En een waarde kennen leer
Veel, veel hebt gy onderronden,
Sints U de eerste kreed ontloocht

Maar steeds hebt gij stil gedronken
Wat de Heer te drinken boodt;
Zoetheit, smaaktet gij met danken,
Zuurheit, zonder droet geklag,
En dan hadt gij 't meest ons vreemde
Als wij oog slechts medezag.
Vrede! ja, dat is mijn bede,
Vrede zij ons verder deel,
Vrede alleen aan 's dierbren zijde,
Want ik meet: gij menscht niet veel.
Doch een beë nog rest mij heden,
't Is geen ruige eigenbaat;
Schenk ons meer nog uwre liefde,
Die ons natuut aan 't hart gaat.
Vreede Moeder mijner liere,
Vreede Moeder ook van mij
Och blijf ons als treede Moeder.

11
Ons in liefde en trouw nabij?
Leidet gy reeds de eerste schreden,
Van mijn dierbre wktvriendin,
O! schenk haar die U recht liefheeft
Ook als mij uw moedermin.
Sterker worde op desen feestdag,
Stil en nedrig als hij is,
Dan de band ineengestruengeld,
Vaster nog, en meer gewis.
Blijf dan waarde tweede Moeder
Lang nog door Gods gunst op aard,
Tot Zijn Loon U op zal roepen.
Naar de plaats voor U bevaard.
