

Eind 1859 verschijnt bij uitgeverij D.A. Thieme van J.J. Cremer de bundel *Sinte-klaas, oud- en nieuwjaar.*

De bundel bestaat uit vier (eerder verschenen) vertellingen die spelen rond deze tijd van het jaar: Een winter-avond; Mijn oude Jacob; Een oudejaars-avond; Toonen in den nieuwjaarsmorgen.



Het is mooi verzorgde bundel geworden met tekeningen van de lithograaf Carel Christiaan Anthony Last. Bij elke tekening staat het paginanummer aangegeven waarop de tekening betrekking heeft. Zeer waarschijnlijk heeft Last ook de omslag getekend, maar deze is niet gesigneerd.



Het boek is liefdevol opgedragen aan zijn vrouw Johannette Louise Brouerius van Nidek. Cremer verwijst naar “het reine accoord op de laatste bladzijde”. Dat reine accoord is: “God liefhebben bovenal! Den naaste als zich-zelven ....”



In het voorwoord richt Cremer zich tot uitgever en publiek. Cremer wenst geen voorrede te schrijven, maar vraagt de lezers elkaar “wat warmte in zeer koude dagen” te schenken.





[www.jacobcremer.nl](http://www.jacobcremer.nl)

Laatst bijgewerkt: 31 december 2023.