



## Brief<sup>1</sup> van J.J. Cremer aan Johannes Bosboom<sup>2</sup>, d.d. 28 januari 1859.

Amice.

Dank voor je eerlijk oordeel!

Amuseer je van avond met de veertig dieven. Driessens zal wel goed zijn.

Kom 's avonds als je kunt, ik ben bijna altijd thuis; maandag e k. niet dan ga ik Keller op Oefening hooren.

Mijn stuk is nog niet voor vast gedoopt

D- Steenmeijer zegt: de naam doet niets ter zake. T spijt mij dat uw booi ver-geefsche reis heeft gemaakt wilt gij echter een naam dáár: "Op de Kniehorst"

groet uwe vrouwe van ons

en geloof mij

UE

J.J. Cremer

28 Jan 59.



[www.jacobcremer.nl](http://www.jacobcremer.nl)

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2025.

<sup>1</sup> Brief is bezit van de Koninklijke bibliotheek in Den Haag.

<sup>2</sup> Johannes Bosboom (Den Haag, 18 februari 1817 – aldaar, 14 september 1891) was een Nederlandse schilder en aquarellist, die vermaard was om zijn kerkinterieurs.

