



## Brief van J.J. Cremer aan n.n.<sup>1</sup> medio januari<sup>2</sup> 1859.

Beste Vriend!

Toen ik maandag avond U ten uwent was en de vriendelijke uitnodiging zoowel door U als door Mevrouw werd herhaald, toen dacht ik nog - half en half- dat Louise<sup>3</sup> mee zou Kunnen komen. Ofschoon ze nu niets minder Welvarend is dan voor eenige dagen, zoo is er een bezwaar komen opzetten 't geen ik U ronduit zal melden en waarom ik haar, het anders zoo aanlokkelijke avondje ten uwent moet ontraden

Mijne jongste, geëngageerde zuster<sup>4</sup> logeert in Leiden Haar Liebhaber<sup>5</sup> had een opérapartij belegd die den vorigen zaterdag zou hebben plaats gehad; doch om ongesteldheid werd verschoven. Nu ont-



<sup>1</sup> Het is niet met zekerheid vast te stellen aan wie de brief gericht is. Mogelijk betreft het een redactielid van De tijdstroom omdat Cremer spreekt over drukproeven. Ook spreekt Cremer over een bezoek wat er op duidt dat de geadresseerde in Den Haag woont. Mede gezien een vervolgbrief lijkt Gerard Keller de meest aangewezen persoon aan wie de brief gericht kan zijn.

<sup>2</sup> De brief is niet gedateerd. Maar omdat Cremer spreekt over drukproeven van "Een toast op Jan van Beers" zou dit kunnen betekenen dat de brief uit januari 1859 is. Een toast verscheen namelijk in februari 1859.

<sup>3</sup> Louise (Johannette Louise Brouerius van Nidek) is de echtgenote van J.J. Cremer.

<sup>4</sup> Betreft Constance Henrietta Wilhelmina Elisabeth Cremer (1840-1916). Het huwelijk was 6 oktober 1859 in Arnhem.

<sup>5</sup> Willem Hoogvliet (1829-1910).

vingen wij berigt dat zaterdag e.k. de dag zal  
wezen. Wij krijgen nu zaterdag morgen 3 gasten  
die eerst maandag vertrekken. Dat geeft mijn  
vrouwtje, die niet sterk is, nog al drukte en,  
daar ik schier vooruit kan weten, dat een  
partij avondje haar den volgenden dag meer  
of minder slecht zou bekomen, en misschien  
verplichten zou het bed te houden, zoo mag ik

uw lieve uitnoodiging niet aannemen. Mijn  
a. st. zwager rekent er vast op, dat ze mee naar  
de opéra gaat, doch, zoo iets kan tot het laatste  
ogenblik in beraad worden gehouden; intus  
schen ware zij den vorigen avond uit geweest  
dan zou zulks geheel vervallen. Ik heb  
U 't gesprek vrij langdradig meegedeeld, maar  
ik meende zulks aan uw vriendschappelijke  
bedeling verplicht te zijn. en mij dunkt de aard  
van het excuus is nogal geldig.

Mijn vrouw verlangt er evenwel zéér naar  
om eens nader met uw lieve echtgenoot  
kennis te maken en, als gijlieden 't schikken  
kunt hopen wij U zoo mogelijk spoedig een  
avondje bij ons te zien.

Na vriendschappelijke groeten ook

Van L<sup>6</sup>. aan Mevrouw

JJ Cremer

Ik krijg proef van mijn toast<sup>7</sup> niet waar?



<sup>6</sup> De vrouw van J.J. Cremer.

<sup>7</sup> Een toast op Jan van Beers verscheen in februari 1859 in De tijdstroom.

[www.jacobCremer.nl](http://www.jacobCremer.nl)

Laatst bijgewerkt: 4 januari 2025.