

Brief van J.J. Cremer aan A.J. Servaas van Rooijen¹ 8 maart 1874.

Cremer dankt Servaas van Rooijen voor het toezenden van een presentemplaar maar heeft geen tijd deze te lezen en er een oordeel over te vellen. De brief is in het bezit van het het Allard Pierson Museum in Amsterdam.

WelEdele Heer!

Het heeft u eenigszins bevreemd dat Gij niets van mij hebt vernomen nadat Gij de beleefdheid hadt, mij een ex' van uw bundel Novellen² toe te zenden.

Nu gij mij met een verzoek er aan herinnert, is 't mij een genoegten deele aan dat verzoek te kunnen voldoen, doch neem ik tevens de vrijheid om u – ofschoon zeer erkentelijk voor uw welwillendheid, te melden dat het aantal werken 't welk mij beleefdelijk wordt aangeboden, zoó groot is, dat ik inderdaad met den besten wil van de wereld, ze niet allen kan lezen en veel minder tijd zou kunnen vinden om er mijn oordeel over te zeggen. De Heer van Lennep³ heeft in vroegere jaren eens in de couranten verzocht hem niet meer met het toezenden van presentwerken te vereren. Dat kwam mij destijds wel wat bar over, maar inderdaad moet ik 't nu wel anders beschouwen, immers, wij worden onwillekeurig onbeleefd jegens menschen die ons met eene beleefdheid tegemoet komen, en, eerlijk gezegd, is het bedanken toch ook moeielijk wanneer men zich met geschenk bezwaard gevoelt. Meen nu volstrekt niet dat in deze openhartige verklaring eenige onheuschheid gelegen is. Alle streven op letterkundig gebied waardeer ik ten hoogste, en van harte wensch ik u de meeste voldoening bij een ernstig streven toe.

Na vriendelijke groete heb ik de eer met achting te zijn

UwDWD

J.J. Cremer

¹ Abraham Jacobus Servaas van Rooijen (30 mei 1839 – 12 december 1925) was een Nederlands uitgever, archivaris en publicist.

² De magt der liefde : oorspronkelijke novellen door A.J. Servaas van Rooijen. Utrecht : Servaas van Rooijen, 1873. 126 p

³ Algemeen handelsblad 17 april 1862:



Den Haag 8 maart 1874.

Het Edele Heer!

Het heeft u eenigskins bevreemd
dat Gij niets van mij hebt ver-
nomen nadat Gij de beleefdheid
haadt, mij een ex. van uw bundel
Novellen toe te zenden.

Als Gij mij, met een verzoek er
aan herinnert, is ik mij een ge-
noegen ^{ter deele} aan dat verzoek te kun-
nen voldoen, doch neem ik tevens
de vrijheid om u - ofschoon zeer
erkentelyk voor uw welwillend-
heid, te melden, dat het aantal
werken 't welk mij beleefdelyk
wordt aangeboden, zo groot
is, dat ik inderdaad met den
besken wil van de wereld, re-
niet allen kan lezen en veel
minder tyd zou kunnen vinden
om er myn voordeel over te zeggen.
De Heer van Lennep heeft in

vroeger faren eens in de couranten
verhaakt hem niet meer met het
toezenden van presentwerken te
verrezen. Dat kwam mij destijds
wel wat bar voor, maar inderdaad
moet ik it nu wel anders be-
schouwen, immers, wij worden
onwillekeurig onbeleefd jegens
mensen die ons met eene
beleefdheid tegemoet komen, en
eerlyk gezegd, is het bedanken
toch ook inveelyk wanneer
men zich met het geschenk
berwaard gevoelt. Men nu
vultrekt niet dat in dese openhar-
tige verklaring eenige onkeuschheid
gelegen is. Alle streven op letterkun-
dig gebied waardeer ik ten hoogste,
en van harte wensch ik u de meeste
voldoening bij een ernstig streven
toe.

Na vriendelyke groete heb ik de eer
met achting te zijn

Dert Haag

9 Maart

1874

J. Cremer