

Brief aan David Bles van 22 april 1864. n bezit van het Literatuurmuseum, C.4241 – B.1

Op de omslag:

Den WelEdelgestr-n Heer

Den Heere David Bles

ZWEgestr.

Inhoud brief:

Amice!

Wilt gij de namen mijner versjes op t Programma, zet dan:

Zunneke en Moantje (onuitgegeven) gedicht in den Over-Betuwschen tongval, voor te dragen door. –

Dit stuk is nog al groot

De oude gedichtje in den Over-Betuwschen tongval enz...

Na u vriendelijk gegroet en sterkte te hebben toegewenscht

FT (?)

J.J. Cremer

V.H. 22 april 64

Amice!

Wilt gij de namen mijner Versjes
op t Programma; Zet dan:

Sunneke en Moante ^(onuitgegeven) Gedichte in
des Over-Betunsehen Tongval, voor
te dragen door.

dit stuk is niet

De oude Gedichtje in des Over-Betunsehen Tongval enz.

Ma u vriendelyk gezact en
Sterkte te hebben toegewenscht.

J. A.

J. J. Bremer.

V. h. 22 April 64.

Den Melldelgestrⁿ Heer
den Heer David Bles.
J. M. Gestr.

C. 4241 B. 1

aan: BLES, David